

CHƠN LÝ 15

BÀI HỌC CƯ SĨ (CƯ SĨ NHẬT TỤNG)

I. DÂNG HƯƠNG

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng tam bảo
Nhang bông đèn khấn cáo dâng lên
Cúng Phật-đà nhờ lượng bề trên
Cầu cho đặng vững bền khoái lạc
Nguyện những kẻ cùng con ân tạc
Trước cầu xin an lạc mẹ cha
Sau chúng sanh chẳng hạn trẻ già
Thấy đều đặng thuận hòa khỏe mạnh. (lạy)

II. LỄ PHẬT

Kính lạy Phật chí tôn chí thánh
Được hoàn toàn đạo chánh suốt thông
Chỉ một mình tâm đạo hết lòng
Đắc chơn lý thầy không chỉ dạy. (lạy)

Kính lạy Phật, bởi Ngài nhập định
Trên bờ đoàn dùng số tức quan
Trừ ma vương binh tướng tiêu tan
Nên Ngài được thành toàn chánh giác. (lạy)

Kính lạy Phật tròn thân khẩu ý
Đức từ bi, tam giới không bì
Kính lạy Phật Như Lai quá khứ
Phật hiện tiền cùng Phật vị lai. (lạy)

Kính lạy Phật từ bi tự tại
Bởi tội tình đều thấy dứt xong
Các kiếp xưa tự tánh viên thông
Lại còn rõ kiếp trong bá tánh. (lạy)

Kính lạy Phật hoàn toàn đức hạnh
Chứng Niết-bàn bậc thánh cao thẳng
Có thần thông xét rõ tội căn
Chúng sanh tánh đạo hằng như quả
Lẽ hư không đều thông thấu cả

Có vật nào Ngài chẳng tường tri
Biết chúng sanh ai có duyên thì
Tìmặng độ thoát ly khổ hải. (lạy)

Kính lạy Phật ân Ngài quảng đại
Thầy trời người với loại súc sanh
Thấy Tứ đế là đạo rộng lành
Đem giáo hóa nhân sanh đặng thâu. (lạy)

Kính lạy Phật đạo mầu đặc quả
Được siêu sanh khỏi cả tam thiên
Khỏi luân hồi dứt mối nơn duyên
Cùng diệt độ hưởng miền khoái lạc

Đệ tử nguyện một lòng ghi tạc
Cầu qui y chánh giác nào phai
Xin ơn trên lượng cả Như Lai
Tha tội lỗi từ nay hướng thiện. (lạy)

III. LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp dạy đàng Bát chánh
Do kinh này chư thánh viên minh
Đắc Phật-đà La-hán nhờ tin
Qui chơn lý nên mình khỏi đọa
Ai muốn được Niết-bàn thì khá
Tu pháp này dứt cả tham sân

Cùng si mê rửa sạch bụi trần
Siêu tam giới được phần giải thoát. (lạy)

Kính lạy Pháp, tạng kinh là trước
Phật Tổ truyền hiệp các lý chơn
Dạy chúng sanh rõ thấu nguồn cơn
Tu theo đó chủ nhơn sẽ hiện
Chư thánh xưa cũng đều y nguyện
Trì kinh này mới được viên minh
Nào phải ai đem đến cho mình
Hễ tự kiến, tánh linh thì đắc
Chư La-hán, Pháp này gồm chặt
Người chơn tu phải chắc nhớ ghi
Thật Pháp này quý báu không bì
Đệ tử nguyện qui y hướng thiện
Cầu lượng pháp ơn trên xin miễn
Thứ lỗi lầm chí nguyện ăn năn
Cúi đầu xin, chịu giữ luật răn
Mong cầu sự an bằng khoái lạc. (lạy)

IV. LỄ TẶNG

Kính lạy cả chư Tăng tinh khiết
 Đáng cho người lành biết cúng dâng
 Bạc cao Tăng dứt sự vui mừng
 Diệt tội lỗi trừ rồi như tánh
 Là Tăng đã đắc thành quả thánh
 Tăng quá khứ, hiện tại, vị lai. (lạy)
 Kính lạy Tăng y luật Như Lai
 Tu chơn lý không nài lao khổ
 Dứt tội lỗi thân mình được độ
 Nhập Niết-bàn khỏi khổ trần lao
 Cùng chư Tăng chẳng hạng bậc nào
 Từ sơ quả lên cao La-hán
 Đều đáng kể cho người xưng tán
 Kẻ làm lành nên rắng cúng dâng
 Tăng ấy là ruộng báu cho trần
 Nên gieo giống ân cần chớ muộn
 Bỏ thí chi được như dạ muốn
 Quyết một lòng kính chuộng nhớ ghi
 Thật Tăng này quý báu không bì
 Đệ tử nguyện qui y hướng thiện
 Nhờ lượng cả ơn trên xin miễn
 Thứ lỗi lầm tình nguyện ăn năn
 Cúi đầu xin chịu giữ luật răn
 Mong cầu sự an bằng khoái lạc. (lạy)

V. SÁM HỐI (ngày Rằm và 30)

Cúi đầu lạy trước bửu đài
Con xin sám hối từ rày ăn năn
Xưa nay lỗi phạm điều răn
Do thân khẩu ý bị màng vô minh
Gây ra nghiệp dữ cho mình
SÁT SANH HẠI VẬT chẳng tình xót thương
Giết ăn hoặc bán không lường
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân
Oan oan tương báo cõi trần
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao
Xét ra nhơn vật khác nào
Hại nhơn nhơn hại mắc vào trả vay
Lại thêm TRỘM SẢN CUỐP TÀI
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra
Lòng tham tính bảy lo ba
Mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân
Hoặc nuôi quyền thuộc xa gần
Làm cho người phải lấm lèn than van
TÀ DÂM tội trọng muôn ngàn
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay
Vợ con người phải lấm tay
Mát trinh thất tiết phải tai tiếng đời
Xấu cha hổ mẹ nhiều lời
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi
VONG NGÔN giả dối ngoài môi

Chuyện không nói có có rồi nói không
 Dụng lời đâm thọc hai lòng
 Phân chia quyền thuộc vợ chồng anh em
 Mắng nhiếc chửi rửa pha gièm
 Xóm làng cô bác chị em không chừa
 Nói lời vô ích dây dưa
 Phí giờ quý báu hết trưa đến chiều
 UỐNG RƯỢU sanh hại rất nhiều
 Ham ăn mê ngủ nói liêu chẳng kiêng
 Say sưa ngã gió đi xiêng
 Nằm bờ té bụi như điên khác nào
 Loạn tâm cuồng trí mòn hao
 Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà
 GIAN THAM những của người ta
 Mong sao đoạt được lòng tà mới ưng
 NÉT SÂN nóng giận không chùng
 Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng
 SI MÊ tin chạ chẳng phòng
 Nghe đâu theo đó không thông chánh tà
 Chẳng tin Phật Pháp cao xa
 Thậm thâm vi diệu bao la trên đời
 Nếu con cố ý phạm lời
 Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn
 Hoặc xúi kẻ khác làm xằng
 Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo
 Phạm nhằm ngũ giới thập điều

Vì chung thân khẩu ý nhiều lần sai
 Lỗi từ kiếp trước lâu dài
 Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen
 Hoặc vì tà kiến đã quen
 Khinh khi Tam bảo lòng bèn chẳng tin
 Cho rằng người chết hết sinh
 Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay
 Hoặc phạm thường kiến tội dày
 Sống sao đến thác sanh lai như thường
 Tội nhiều kể cũng không lường
 Vì con ngu dốt không tường phân minh
 Dễ duôi Tam bảo hại mình
 Bởi chung không thấu vô minh nghiệp tà
 Cho nên chơn tánh mới xa
 Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu
 Hóa nên khờ dại đã lâu
 Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay
 Khác nào bèo bị gió lay
 Linh đình giữa biển lạc loài bờ sông
 Xét con tội nặng chập chồng
 Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này
 Con xin sám hối từ đây
 Nguyên cầu Tam bảo đức dày độ cho
 Tội xưa chẳng hạn nhỏ to
 Con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào
 Tâm lành dốc chí nâng cao

Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn
 Cho con khỏi chốn mê hồn
 Đến nơi cõi Phật, Thế Tôn gần kề
 Thoát vòng khổ não tối mê
 Hưởng miền cực lạc mọi bề thanh thoi
 Từ nay dứt bỏ việc đời
 Cẩn lành gieo giống chẳng rời công phu
 Mặc ai danh lợi bên xu
 Con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần
 Trước là độ lấy bản thân
 Sau giúp quyền thuộc được phần tiêu điều
 Sám hối tội lỗi đủ điều
 Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây
 Con xin hồi hướng quả này
 Thấu đến quyền thuộc nơi đây cho tường
 Cùng là thân thích tha phương
 Hoặc đã quá vắng hoặc thường hiện nay
 Chúng sanh ba giới bốn loài
 Vô tướng hữu tướng chẳng nài dàu dàu
 Nghe lời thành thật thỉnh cầu
 Xin mau tựu hội lãnh thâm quả này
 Bằng ai xa cách chưa hay
 Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng
 Thấy đều thọ lãnh hưởng chung
 Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai
 Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài

Đạt thành Thánh quả hồng khai đạo lành
Nguyện cho Phật pháp thịnh hành
Vạn muôn năm chẵn phước lành thế gian! (lạy)

VI. QUI GIỚI

Kính lạy Phật
Kính lạy Pháp
Kính lạy Tăng
Đệ tử nguyện qui y Tam bảo
Gìn một lòng sám hối ăn năn
Giữ ngũ giới luật răn nghiêm ngặt
Một không giết những loài sanh vật
Hai không tham trộm cắp của ai
Ba không dâm tình khiết nào phai
Bốn không dối sai ngoa kẻ khác
Năm không uống rượu say gian ác
Lại nguyện thêm giảm các tham sân
Cùng si mê quyết dạ giải lằn
Tu thêm hạnh ân cần bố thí
Phép thập thiện con xin gắng chí
Nguyện tu thân khẩu ý cho an
Quyết một lòng gắng giữ vẹn toàn
Mong cầu sự bình an hỷ lạc
Nương Tam bảo theo đàng chánh giác
Cầu ơn trên nước phép rưới ban
Khiến đều cho tất cả thế gian
Mọi người đặng theo đàng thiện nghiệp

Nhờ lượng cả ơn trên độ tiếp
Đệ tử nguyện trọn kiếp quy y
Ngưỡng bề trên xuống đức từ bi
Thường chứng chiếu lòng thành đệ tử. (lạy)

VII. TỊNH TÂM (đọc thầm)

Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao
Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao
Giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao
Thân cùng khẩu ý trọn lành
Xa lìa tội lỗi gần cảnh hoa sen
Ai mà thân khẩu ý rèn
Giữ theo thiện nghiệp thân bèn đặng an
Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang
Thác rồi nhập Thánh là đàng xưa nay
Bị mắng chửi lòng chẳng phai
Với người tham lẫn giận gây chẳng sòn
Giữ mình thanh tịnh là hơn
Dầu ai gây dữ oán hờn mặc ai.
Kính lạy Ta-bà thế giới Thích-ca Mâu-ni Phật. (lạy)

VIII. TẨY TÂM (trước khi cúng dường)

Bạch chư Đại đức: Sợ vì con đã dể dôi không đem lòng thành kính, do thân khẩu ý của con bất tịnh mà phạm đến Phật Pháp Tăng.

Bạch chư Đại đức: Cầu xin chư Đại đức xá tội lỗi ấy cho con, bởi các tội lỗi ấy là quá thật, đặng cho con an tâm làm những việc lành từ nay về sau. (lạy)

IX. XIN CÚNG DƯỜNG (sốt bát)

Bạch chư Đại đức:

Chúng con xin dâng các vật lễ này, gọi là lễ cúng dường vật thực (y, bát, cốc, thuốc uống).

Những món ăn: cơm, bánh trái được hạp theo lễ đạo, có cũng được hạp theo luật đạo để dâng cúng đến Phật Pháp Tăng.

Xin Tam bảo chứng minh!

Ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ chúng con, tất cả chúng sanh và chúng con đều được sự tiến hóa, lợi ích và bình an lâu dài.

X. HỒI HUỞNG (sau khi để bát rồi)

1. Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. (lạy)

2. Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để tránh khỏi những điều phiền não ngũ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. (lạy)

3. Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để thấy rõ cảnh Niết-bàn trong ngày vị lai. (lạy)

4. Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để cho tất cả cõi đời, chúng sanh thành Phật trong ngày vị lai. (lạy)

XI. CẦU NGUYỆN CHUNG (đọc thầm trước khi lui ra)

Ngưỡng cầu các đấng chư thiên
 Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày
 Ngự nơi đền tháp xưa nay
 Ngự nơi biệt thất, nơi cây bồ đề
 Chúng tôi xin hội họp về
 Đặng dùng phước thí tiện bề cúng dâng
 Cầu xin hộ độ chư Tăng
 Cửa thiên ân náu, phước hằng hà sa
 Tỳ-khưu chẳng luận trẻ già
 Cao hạ, trung thấp, hoặc là mới tu
 Thiện nam tín nữ công phu
 Đều là tín chủ cũng phù trợ nhân
 Những người trong khắp thôn lân
 Kiêu cư châu quận được phần an khương
 Chúng sanh bốn loại không thường
 Noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành
 Giải thoát pháp báu nên hành
 Đặng mà dứt khổ, chuyên quanh đọa đày
 Cầu xin hưng thịnh lâu dài
 Pháp thiện trí thức các ngài mở mang
 Bậc tu xin được bình an
 Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau
 Lại thêm phẩm hạnh thanh cao
 Đắc quả lợi ích kịp mau kịp thì
 Cầu xin Pháp bảo hộ trì

Cho người tu đã quy y Phật rồi

Xin cho cả thầy chúng con

Tiến hóa trong pháp, Phật noi giáo truyền. (lạy)

XII. PHÉP CÚNG DƯỜNG CỦA THIỆN TÍN

Mỗi khi gặp các nhà sư nơi đâu, người thiện tín liền để đồ vật qua một bên, bước đến xá 3 xá. Nếu như đang ngồi tại chùa hay gốc cây thì thiện tín qui xin thọ qui giới và đọc bài tẩy tâm, rồi sẽ xin cúng dường. Nếu nhiều vị sư và nhiều thiện tín có nhiều món ăn thì các sư ngồi có hàng, đưa bát ra trước mặt, thiện tín đi sót vào bát từ món giáp vòng, từ người này tới người kia cho đủ bát, mỗi món chút ít cho đủ phép. Khi xong rồi, ngồi lại một bên đọc kinh Hồi hướng. Sau đó nhà sư giảng giải ít lời, kể thiện tín đọc thầm bài cầu nguyện chung trước khi lui ra. Thiện tín khi dâng đồ chi phải đưa tới tay vị sư, rồi để xuống sắp ngay chỗ, tuy không đưa lấy trao tay nhưng phải có sự chứng minh. Món ăn, đồ vật, bánh trái nguyên phải xé ra một chút hoặc mở ra một phía. Khi cúng dường phải có nước uống, nước rửa tay. Nếu muốn ngồi nghe kinh pháp phải ngồi cách xa hai chỗ ngồi, nghĩa là trên một thước tây.